

123

Zoals mijn kind van vijf  
met grote ogen naar mij kijkend  
al mijn bewegingen volgend

mijn gezicht ziet verhard  
als ik oog in oog sta  
met de verachters van de vreemdeling

en hoe ik ziende de wereld  
blind van tranen mij neerwerp  
voor de troon van recht en vrede

zo, denk ik, ziet Gij mij ook.