

WOORD TEN GELEIDE

1.

Leer vragen, smeken, aandringen, bonken op luiken. De bijbel is het verhaal van een god die vriend is - bij wie je midden in de nacht op de luiken mag rammen. Wees niet mat, gelaten, vaag. Wees heftig, bewogen, waakzaam, ontroerbaar. Verlang hartstochtelijk dat het koninkrijk van God werkelijkheid zal worden op deze aarde, dat een nieuwe wereld komen zal. Bid, met je ziel alleen, met twee of drie, of met velen: Kom bevrijden, verhaast de Dag - laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht. Doe open. Doe ons opengaan.

Uit: *Kom bevrijden – 150 gebeden*
Huub Oosterhuis
uitgeverij Ten Have, november 2009