

## **Grote woorden**

Liefde is het hart van het heelal. Onzin, iets voor Dante. Dante, de grote Italiaanse dichter van achthonderd jaar geleden, schreef dat het de liefde is die de zon en de sterren beweegt. Grote woorden. Er zijn heel wat dichters die grote woorden over liefde wantrouwen. Jan Hanlo, bijvoorbeeld. Van hem zijn de onsterfelijke regels: 'Liefde is kussen geven en kussen krijgen – maar als het niet gelukkig maakt, is het vergeefse moeite'.

Ik ben niet zo bang voor grote woorden. Als je ze maar voorzichtig uitspreekt, eerbiedig beluistert, mooi zingt. Liefde is een groot woord omdat liefde een groot gevoel is, een groot ideaal, een grote zegen. En een grote opdracht – soms voelt het als een te grote opdracht, en je huivert: kan ik dat, een leven lang houden van?

Zó van je houden dat je jij blijft en steeds meer jij wordt? Jij is altijd een ander dan ik, tegenover me, ogen kijken me aan. Ben ik te vertrouwen, ken je mij, wie ben ik dan, weet je mij beter dan ik? Dat zijn liefdesvragen. Grote vragen die je niet van de daken schreeuwt, maar zachtjes zingt en elkaar verlegen stelt.

...

Uit: *Liefde*

Huub Oosterhuis en Stijn van der Loo (muziek)  
uitgeverij Lannoo, februari 2011