

Deze mens

Wij danken U,
voor deze mens die zo nabij en dierbaar was
en die nu plotseling is weggevallen
uit onze wereld.

Wij danken U
voor alle vriendschap die van haar is uitgegaan
en voor de vrede die zij heeft gebracht.

Wij bidden U
dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan,
dat wat zij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld;
dat al wat haar heilig was
geëerbiedigd mag worden
door de mensen die na haar komen,
en dat zij in alles waarin zij groot is geweest
tot ons mag blijven spreken
juist nu zij gestorven is.

Wij bidden U
dat zij voort mag leven in haar kinderen,
in hun hart en in hun levensdurf,
in hun gedachten en in hun geweten.